

Til Realskolens Venner.



I december bidrog I til, at vi i 9.H havde en fantastisk tur til København, og for det vil vi gerne sige jer tak for hjælpen med en lille opdatering fra turen.

Vores tur begyndte i virkeligheden længe før december, idet eleverne samlede penge ind til turen ved salg af julekalendere fra Red Barnet og 'til og fra kort' fra Dansk Handicap Idræts-Forbund. Vi lavede i alt 520 salg á 40 kr. og kunne dermed sende 5.200 kr. til hver af organisationerne – og lægge 10.400 kr. i klassekassen.

På dagen mødtes vi kl. 6.00 på skolen og kørte mod færgen i 'Den lyserøde Turbus' – en bus, vi lejede gennem en forælder i klassen. Bussen satte os af ved Torvehallerne på Nørrebro midt på formiddagen, hvor eleverne provianterede i friskpresset juice, nymalet kaffe og andre lækkerier. Herfra gik vi i samlet flok forbi julemarkedet på Kultorvet ned til Strøget, hvor eleverne fik et par timer alene til at shoppe og spise frokost. Kl. 13.30 mødtes vi alle på Rådhuspladsen og gik sammen i Tivoli, hvor vi blev undervist i 'Den smukke matematik': et undervisningsforløb om symmetri og det gyldne snit – emner, som ved et tilfælde dukkede op i elevernes terminsprøver den efterfølgende mandag... ☺ Efter det faglige input blev eleverne sluppet fri med turpas, og kl. 19.30 mødtes vi til 'Crazy Christmas Cabaret' i Glassalen. Det var en fantastisk morsom og underholdende forestilling – og en super afslutning på en god dag. Efter forestillingen kørte vi atter mod Jylland i 'Den lyserøde Turbus', og kl. 03.30 blev vores trætte elever hentet på skolen.

Alt i alt havde vi en skøn tur, som gav en masse gode minder, der stadig bliver talt om i klassen.

Tak for bidraget!

Venlig hilsen

Anders Stampe og Lene Kull.

